

Α.Ν. 16/5/2007

ΛΥΘΗΚΕ "ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ"

Η ακριβής χρονολογία γέννησης του Ν. Καζαντζάκη

Αθήνα ΑΠΕ

Δύο αδιάψευστα ντοκουμέντα -ένα εικόνισμα και μία επιστολή- δίνουν τέλος στη συζήτηση για τη χρονολογία γέννησης του Νίκου Καζαντζάκη.

Το ένα ντοκουμέντο για τη χρονολογία γέννησης του Νίκου Καζαντζάκη είναι το εικόνισμα που χρησιμοποιούσαν οι οικογένειες για να αναγράφουν την ημερομηνία γέννησης των παιδιών και το άλλο, μια ιδιόχειρη επιστολή του ίδιου του Νίκου Καζαντζάκη προς τον ανιψιό του Νίκο Σακλαμπάνη (γιο της αδελφής του Αναστασίας).

Και τα δύο αυτά ντοκουμέντα μαρτυρούν ότι όχι μόνο γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883, αλλά επισημαίνονται και το λάθος δημοτολόγιο Ηρακλείου όπου αναφέρεται ως έτος γέννησής του το 1881. Το λάθος αυτό έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και δημοσιεύματα στο παρελθόν.

Αντίγραφο της πίσω πλευράς του εικονίσματος βρίσκεται σήμερα σε ψηφιακή απεικόνιση στο Μουσείο Καζαντζάκη -στη Μυρτιά του Δήμου Ν. Καζαντζάκης- και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες αυτό παραδόθηκε, το πιθανότερο,

στον αείμηστο σκηνογράφο Γιώργο Ανεμογιάννη, ιδρυτή του Μουσείου, από την αείμηστη Τιτίκα Σακλαμπάνη, όπως αναφέρουν τα χθεσινά Νέα.

Σημειώνεται ότι, και ο Ανεμογιάννης πίστευε πως ο Καζαντζάκης γεννήθηκε το 1883. Στο πίσω μέρος του εικονίσματος με τον ανορθόγραφο γραφικό χαρακτήρα που αποδίδεται στη μητέρα του Καζαντζάκη, Μαρία ή Μαργή Χριστοδουλάκη, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «*Μιχαήλ Ε. Σακλαμπάνη/ 1883 γενήθηκε Νικόλαος/ ημερα Παρασκευή το μήνα Φεβρουάριο/ 18 ώρα το πρωή...*». Ο Μιχαήλ Εμμ. Σακλαμπάνης ήταν ο σύζυγος της αδελφής του Καζαντζάκη, Αναστασίας.

Την ιδιόχειρη επιστολή, η οποία και αυτή βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου, έγραψε ο συγγραφέας ενώ βρισκόταν στην Αντίμπ της Γαλλίας, στις 31 Αυγούστου 1955, και την απευθύνει στον ανιψιό του Νίκο Σακλαμπάνη.

Σε αυτήν, με αφορμή μία εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου προς τιμήν του ενώ αυτός βρισκόταν στο εξωτερικό, του επισημαίνει το λάθος που έγινε στη χρονολογία γέννησής του. Ο Νίκος Καζαντζάκης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι δεν γεννήθηκε το 1881 παρά το 1883, στις 18 Φλεβάρη.

«Βέβαια, στα μητρώα του Δήμου γράφουν 1881, γιατί όταν έγινε, χρόνια τώρα, η καταγραφή, χτύπησαν οι υπάλληλοι του Δήμου την πόρτα, πρόβαλε η αδελφή μου η Ελένη, μικρή ακόμα, τη ρώτησαν πότε γεννήθηκα και είπε έναν αριθμό, 1881. Μα ο αρραβώνας του πατέρα μου γράφει 1882, τότε αρραβωνιάστηκε ο πατέρας μου και το Φλεβάρη του 83 γεννήθηκα· γιατί τότε πριν από το γάμο δε γεννιόταν παιδιά».

Ο Νίκος Καζαντζάκης ζήτησε, μάλιστα, από τον ανιψιό του να παρακαλέσει τον τότε δήμαρχο να το διορθώσει.

