

292
Φεβ. ημ. 966

Στην πόλη των Αγίων Πατέρων Επισκοπής

Εντυπωσιακή πόλη εγκαταστάθηκε από την πρώτη Επισκοπή της Ανατολικής Εκκλησίας στην Ανατολική Μακεδονία, σημερινή μέση Βόρεια Εύβοια, την 13η Σεπτεμβρίου 1938, από την Κρήτη, όπου ήταν διαμέρισμα της Κροτόνεως και οι άνθρωποι της έφυγαν για την Επισκοπή των Αγίων Πατέρων, καθώς η πόλη αποτελεί αναγκαστική φύγοντας από την Κρήτη λόγω της Επανάστασης της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941. Το ίδιο έτος η πόλη έγινε την πρώτη πόλη της Επισκοπής των Αγίων Πατέρων, η οποία ιδρύθηκε από την Επισκοπή της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941. Η πόλη έγινε την πρώτη πόλη της Επισκοπής της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941. Η πόλη έγινε την πρώτη πόλη της Επισκοπής της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941.

Πρώτη Βραζιάνα εγκατάσταση

Εγκαταστάθηκε τον Απρίλιο του 1941 από την Επισκοπή της Κρήτης.

Εγκαταστάθηκε τον Απρίλιο του 1941 από την Επισκοπή της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941. Η πόλη έγινε την πρώτη πόλη της Επισκοπής της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941. Η πόλη έγινε την πρώτη πόλη της Επισκοπής της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941. Η πόλη έγινε την πρώτη πόλη της Επισκοπής της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941.

Εγκαταστάθηκε τον Απρίλιο του 1941 από την Επισκοπή της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941.

Εγκαταστάθηκε τον Απρίλιο του 1941 από την Επισκοπή της Κρήτης στην Επανάσταση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941.

- Ι. Κρότονος

- Γραφικής