

Ειδήσεις

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Επίσημη γιορτή για την Κρήτη

Καθιερώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα η πρώτη Κυριακή μετά τη 17η Ιουνίου

Την καθιέρωση της πρώτης μετά τη 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κρήτη, σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770, γνωστοποίησε χθες ο δήμαρχος Σφακιών Σήφης Λύκος.

Το σχετικό προεδρικό διάταγμα υπογράφηκε στις 19 Μαρτίου 2008 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια μετά από πρόταση του υπουργού Εσωτερικών και Προκόπη Παυλόπουλου. Η προσπάθεια αναγνώρισης της επετείου ως παγκρήτιας εορτής ξεκίνησε με την 1-6-2005 κοινή επιστολή του νομάρχη Χανίων Γιώργου Κατσανεδάκη και του δημάρχου Σφακιών Σήφης Λύκου. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση του Π.Δ. 59/2006 (Α 63), «Καθιέρωση της πρώτης μετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Νομό Χανίων, σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770 στην Κρήτη».

Η προσπάθεια αναγνώρισης της επετείου ως Παγκρήτιας Εορτής συνεχίστηκε, όπως επισφαιίνεται σε χθεσινή του ανακοίνωση ο κ. Λύκος, με την αρ.πρωτ. 2325/18-06-2007 κοινή επιστολή των τεσσάρων νομαρχών της Κρήτης καθώς και των Προέδρων των ΤΕΔΚ των τεσσάρων Νομών της Κρήτης και του Δημάρχου Σφακιών. Την επιστολή αυτή υπέγραψαν: ο νομάρχης Χανίων Γεηγόρης Αρχοντάκης, ο νομάρχης Ρεθύμνου Γιωργος Παπαδάκης, η νομάρχης Ηρακλείου Βαγγελιώ Σχοιναράκη, ο νομάρχης Λασιθίου Αντώνης Στρατάκης, οι πρόεδροι των τεσσάρων ΤΕΔΚ (Κυριάκος Βιρβιδάκης, δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Μανωλακάκης, δήμαρχος Αρκαδίου Ρεθύμνου, Γιάννης Κουράκης, δήμαρχος Ηρακλείου και Νίκος Καστρινάκης, δήμαρχος Νεάπολης Λασιθίου), καθώς και ο δήμαρχος Σφακιών Σήφης Λύκος.

Ο κ. Λύκος τονίζει ότι «μετά την επιτυχή κατάληξη της προσπάθειάς μας αυτής και την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στον ήρωα Δασκαλογιάννη από την Ελληνική Πολιτεία, θεωρώ χρέος και υποχρέωση μου να ευχαριστήσω δημόσια όλους και όλες όσους συνέβαλλαν και βοήθησαν».

Ερμηνεύοντας τα αισθήματα των Σφακιανών, αλλά πιστεύω και όλων των Κρητικών, ευχαριστώ την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκριση της στο αίτημα όλων των Κρητικών, τους Νομάρχες και τους Προέδρους των ΤΕΔΚ των τεσσάρων Νομών της Κρήτης για την ομοφωνία και τη συναίνεση τους, τους βουλευτές που συνέδραμαν καθώς και όλους όσους βοήθησαν».

Ο κ. Λύκος επισφαιίνεται ότι «ο Δήμος Σφακιών θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με όλους τους Νομάρχες της Κρήτης, ώστε οι εκδηλώσεις να είναι ανάλογες του ιστορικού μεγαλείου του γεγονότος που θα τιμήσουμε φέτος για πρώτη φορά και θα τιμούμε στο εξής κάθε χρόνο. Περιμένουμε και καλούμε όλους τους Κρητικούς στον εορτασμό», καταλήγει.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (1770) ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ



Ο Ιωάννης Δασκαλάκης ή Δασκαλογιάννης.

Σύντομο ιστορικό της επανάστασης του 1770, το οποίο είχε αποστείλει στο υπουργείο Εσωτερικών, παρουσιάζει ο Δήμος Σφακιών σε άλλη ανακοίνωσή του. Σε αυτό αναφέρει τα εξής: «Είναι γνωστό ότι η επανάσταση των προγόνων μας το 1821 και η συνεχής αγωνιστική δράση τους είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση της χώρας από τον Τούρκικο ζυγό και τη σύσταση ανεξάρτητου κράτους το 1830.

Όμως οι πρώτες σοβαρές επαναστατικές ενέργειες των υπόδουλων Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών, έλαβαν χώρα κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.

Ένα έτος μετά την έναρξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-1774) η Πελοπόννησος ξεσηκώθηκε με επικεφαλής τους Μανιάτες.

Στις αρχές του 1770 η επαναστατική φλόγα απλώθηκε στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τα νησιά του Αιγαίου.

Από τον ξεσηκωμό αυτό δεν ήταν δυνατόν να λείψει η Κρήτη.

Πρωτεργάτης της επανάστασης στο νησί ήταν ο πλούσιος έμπορος και πλοιοκτήτης Ιωάννης Βλάχος ή Δασκαλογιάννης, από την Ανόπολη Σφακιών.

Οι συμπατριώτες του, παρ' ότι απολάμβαναν μια ιδιότυπη αυτονομία και ελευθερία, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν. Ανέθεσαν δε την αρχηγία στον ίδιο, ο οποίος και φρόντισε για

την προμήθεια όπλων και πολεμοφοδίων.

Οι εξεγερθέντες κατόρισαν επαναστατικά σώματα από 2.000 ενόπλιους άνδρες, οχύρωσαν επίκαιρα σημεία της επαρχίας Σφακιών και τον Απρίλιο του 1770 άρχισαν τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του κατακτητή στις περιοχές της Κυδωνίας, του Αποκόρωνα και του Αγίου Βασιλείου αλλά και στο Σέλινο. Οι Τούρκοι κατέφυγαν στην οχυρωμένη πόλη των Χανίων και άρχισαν να ετοιμάζουν την αντίθεσή τους.

Συγκέντρωσαν 15.000 στρατό και με τη βοήθεια ορεινού πυροβολικού τον Μάιο του 1770 επιτέθηκαν στην επαρχία Σφακιών. Η πρώτη μάχη έγινε στην Κράπη με μεγάλες απώλειες για τους επιτιθέμενους Τούρκους. Στο μεταξύ άλλοι 8.000 Τούρκοι, προερχόμενοι από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, κτύπησαν αιφνιδιαστικά από τη μεριά του Καλλικράτη, απ' όπου προχώρησαν προς το κέντρο των Σφακιών, σπέρνοντας τον θάνατο και την καταστροφή.

Οι επαναστάτες αποσύρθηκαν στις κορυφές των βουνών και άρχισαν κλεφτοπόλεμο εναντίον των πολυαριθμών Τούρκων στρατιωτών που είχαν καταλάβει όλα τα χωριά της επαρχίας, σκότωναν, λεηλατούσαν και πυρπολούσαν τα πάντα.

Ο κλεφτοπόλεμος συνεχίζονταν αμείωτος όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1770.

Τον χειμώνα όμως του 1771, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών η κατάσταση έγινε δύσκολη. Και έγινε ακόμη δυσκολότερη λόγω της μη ενεργούς συμπαράστασης από το Ρώσικο στόλο, ο οποίος επιχειρούσε στο Αιγαίο.

Για να προστατεύσει από την εκδικητική μανία του εχθρού, τους συμπατριώτες του, αποφάσισε κατά τα τέλη Μαρτίου του 1771, να παραδοθεί. Ο πασάς του Χάνδακα, αθετώντας τις σχετικές υποσχέσεις του, στις 17 Ιουνίου 1771 τον έδεσε ζωντανό, στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου.

Αυτή ήταν, μετά από ενάμιση έτος, η τραγική κατάληξη του ξεσηκωμού του 1770, του πρώτου σκαρφήματος ελευθερίας στην Τουρκοκρατούμενη Κρήτη.

Και μπορεί η επανάσταση της περιόδου εκείνης να μην είχε αίσια έκβαση παντού όπου εκδηλώθηκε, με τον αντιπερισπασμό όμως που έγινε στον Ελλαδικό χώρο, βοηθήθηκαν οι Ρώσοι στην αναμέτρηση τους με τους Τούρκους, επιβάλλοντας τους τελικά την υπογραφή της συνθήκης του Κιουτσού Καϊναρτζή (1774), η οποία υπήρξε εξαιρετικά ευνοϊκή για την εθνική υπόθεση. Η συνθήκη αυτή εξασφάλισε αμνηστία, ανεξίτηλη και ελευθερία εμπορικής κίνησης για τους Έλληνες, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις οικονομικής ανόδου, κυρίως των νησιών, και πολύτιμης ναυτικής πείρας, απαραίτητης για τους μεγάλους αγώνες του 1821.

Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, η τσαρίνα Αικατερίνη με ειδικό διάταγμα, επέτρεψε στους Έλληνες να εγκατασταθούν στις παρεξείνιες περιοχές ως άποικοι, παραχωρώντας τους δωρεάν κτήματα και σπίτια και κρίζοντας εκκλησίες και σχολεία. Τους έδωσε ακόμη τη δυνατότητα να ιδρύσουν εμπορικούς οικούς και να συναλλάσσονται χωρίς να πληρώνουν φόρους. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η ιδέα της εθνεγερσίας του 1821 ξεκίνησε από τις περιοχές αυτές (Οδησός - Φιλική Εταιρεία).

Η μεγάλη επαναστατική αυτή κίνηση (της περιόδου 1770-1772) του σκλαβωμένου ελληνισμού δεν είναι αναγνωρισμένη από την Ελληνική πολιτεία ως ιστορική επέτειος σε επίπεδο κάποιας περιφέρειας της χώρας.

Επειδή από τα παραπάνω αναφερθέντα ιστορικά γεγονότα συνάγεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 1 του ισχύοντος Αναγκαστικού Νόμου 198/27-11-1967 (ΦΕΚ Α 215) «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών...» όχι μόνο διαζευκτικά αλλά και σωρευτικά, ήτοι:

Είναι γεγονότα ιστορικά αποδεδειγμένα, εξόχως σημαντικά, άσκησαν αποφασιστική επίδραση για τη μετέπειτα αίσια έκβαση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, διακρίνονται από πνεύμα ασυήθιστης πατριωτικής έξαρσης και αυτοθυσιάς και τέλος, αποτελούν φωτεινό σταθμό στο Ελληνικό γίγνεσθαι.

Επιβάλλεται το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Π.Δ. 555/77, ΦΕΚ Α 189) να ανακηρύξει την πρώτη Κυριακή μετά την 17η Ιουνίου, (ημέρα του ηρωικού και συναμα, τραγικού θανάτου του Δασκαλογιάννη από τους Τούρκους), ως δημόσια εθνική εορτή τοπικής σημασίας για την Περιφέρεια Κρήτης σε ανάμνηση της επανάστασης του Δασκαλογιάννη στη μεγαλύτερη τροποποιώντας το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 59/2006 «Καθιέρωση της πρώτης μετά τη 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Νομό Χανίων σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770 στην Κρήτη» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 63/τ.Α/27.3.2006. Οι κεντρικές εκδηλώσεις να γίνονται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ανωπόλεως του Δήμου Σφακιών (γενέτειρας και έδρας του Εθνομάρτυρα).

ΕΝΑΡΞΗ
Μαιευτικό - Γυναικολογικό Ιατρείο
Πόπη Βενιανάκη
Χειρουργός - Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Ώραριο λειτουργίας:
Δευτέρα - Πέμπτη 09.00-17.00
Παρασκευή 09.00-14.00 κατόπιν ραντεβού
Περίδου 10, Χανιά, τηλ. 28210 83116 fax. 28210 83117

Αθλητισμός για όλη την οικογένεια
ChaniaSports® athletic & fitness center
25ης Μαρτίου 66, Ξυλοκαμάρα, 2821099300, www.chaniasports.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΛΙΛΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ)
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ 11
(πρώην ιατρείο ΡΑΪΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Δέχεται καθημερινά και Σάββατο πρωί
Σύμβαση με ΤΕΒΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, Τ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΤΥΔΚΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
τηλ. 28210 43773, 6942494496

Εναρξη Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
ΛΟΥΠΙΑΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Ανδρέα Παπανδρέου 36 (1ος όροφος)
Ώραριο: Καθημερινά 07.30-13.30
απόγευμα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης & Σάββατο κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 28210 46656 - fax. 28210 46653
ΣΥΜΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
(ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΥΔΚΥ, ΤΕΒΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ κ.λπ.)

Χαί πάλι κοντά σας με τη γνωστή σας πλέον ποιότητα και εξυπηρέτηση, αλλά και τη νοστιμιά του παραδοσιακού φαγητού που ψήνεται στον ξυλόφουρνο - τους θαλασσινούς μεζέδες και το φρέσκο ψάρι.
Καφενείο
Cafe - Restaurant
Αντώνης Καμηλάκης
Παραλία Πλατανιά
(δίπλα στο ξε/χείο Santa Elena) Tel: (28210) 60057