

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

# Ο Κυδωνίας και Αποκορώνου Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης (1869 - 1958)

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης  
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ,  
Θεολόγος - τ. Λυκειάρχης

**Επέρασαν πενήντα (50)  
χρόνια από τότε που μια  
μεγάλη εκκλησιαστική και  
ανεπανάληπτη μορφή  
μετέστη προς τα ουράνια  
σκηνώματα την 24η-2-1958.**

**Π**ρόκειται για τον αείμνηστον και αξιομακάριστον Επίσκοπον Κυδωνίας και Αποκορώνου Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη. Πάντα τον σκέπτομαι με άπειρη ευγνωμοσύνη, στον οποίο ο τόπος μας του οφείλει πολλά και χαιρόμαι που, επιτέλους μία οδός της πόλεώς μας φέρει το όνομά του. Αντί ευχαριστηρίων μνημοσύνου στην αγία μνήμη του, θα ήθελα να μου επιτρέψουν οι αγαπητοί μας αναγνώστες να μεταφέρω ως έχει ένα άρθρο μου αναφερόμενο στον μακαριστόν Επίσκοπο Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη στην τότε εκδιδόμενη εφημερίδα των Χανίων "Παρατηρητής" 25 Φεβρουαρίου 1962 σελίδα 1η με τίτλο "Λησμονημένοι ευεργέτες" και υπότιτλο "Αντί μνημοσύνου". Πρόκειται για ένα της ψυχής απαύγασμα με εξομολογητική ευχαριστία και στην όμορφη ελληνική γλώσσα εκείνου του καιρού.

"Το μεγαλείον του ανθρώπου είναι ότι μπορεί να ενθυμήται και να αξιολογήσει πράξεις και τα γεγονότα της ζωής του και των άλλων. Να θαυμάζει και να ευγνωμονήσει εκείνους που, είτε ωφέλησαν το σύνολο γενικώς, είτε τον εαυτό του. Όπως κι αν έχω το πράγμα οφείλομαι να ενθυμούμεθα εκείνους που έθεσαν έστω και ένα μικρό πετράδι στο μεγάλο οικοδόμημα της αναδημιουργίας του τόπου μας. Σήμερα που θαυμάζουμε μόνον την τεχνικήν πρόοδο, την ηθοποιΐαν, τα αθλητικά, τον πλούτον, πρέπει να προβάλλωμεν, κατά το δυνατόν, τις πνευματικές και αναμορφωτικές μορφές της εποχής μας. Να θαυμάσωμε και επαινέσωμε τους ήρωας της Θρησκείας και της Πατρίδος μας, τους ταπεινούς και άσημους που σήμερα λησμονήθηκαν τα ονόματά τους. Ένας απ' αυτούς είναι κι ο αείμνητος Επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, ο οποίος σαν χθες έφυγε απ' αυτόν τον κόσμο αφήνοντας πολλά κενά.

Χθες συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από της εις Κύριον Ιεράς αυτού αποδημίας 24 Φεβρουαρίου 1958, ημέρα που ο αείμνητος Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης εγκατέλειπεν την γην αυτήν και το ποιμνίον του, το οποίον δυστυχώς δεν εξετίμησε δέοντως την αξία του. Εμείς διατηρούμε αγαθώς αναμνήσεις της αγάπης και της στοργής του τόσο στο πρόσωπό μας, όσον και



Ο Κυδωνίας και Αποκορώνου Αγαθάγγελος  
Εκοιμήθη εν Κυρίω τη 24η-2-58

στο πρόσωπο του τότε συμφοιτητή μου. Υπήρξαμε φτωχά παιδιά και πριν ακόμη δώσωμε εισιτηρίους εξετάσεις στο Πανεπιστήμιον μάς εφοδίασε με χρήματα. Και έπειτα, όταν εισήχθημεν στο Πανεπιστήμιον μας δοθήσασε τακτικά. Ήταν πράγματι ο Πατέρας μας. Θυμάμαι πως όταν έμαθα τα αποτελέσματα των εισιτηρίων εξετάσεων στο Πανεπιστήμιον, έτρεξα άμέσως να τον ευχαριστήσω. Ήταν στο Γουβερνέτο.

Με δάκρυα στα μάτια άκουσε τα αποτελέσματα. Θυμήθηκε κι αυτός τα φοιτητικά του χρόνια που υπέφερε. Έκλαψε από την χαρά του σαν πραγματικός πατέρας μου και μου είπε μεταξύ άλλων: "Μη φοβάσαι παιδί μου, κι εγώ φτωχός εξεκίνησα, ο Θεός όμως δεν με άφησε μόνον. Κι εσένα δεν θα σ' αφήσει. Μη φοβηθείς στον δρόμο της ζωής σου, μόνο θάρρος, όρεξη και πίστη. Για ό,τι χρειάζεσαι γράφε μου. Κι εγώ θα σου γράφω. Και τώρα πάρε ένα δοθήμα για να κάνης την εγγραφήν σου". Κι από τότε είτε με δικά του χρήματα, είτε με εισφορές των εφημερίων της Επισκοπής του, πράγμα πολύ αξιόπαινο γι' αυτούς, μας έστειλε τακτικά ένα δοθήμα που για μας, μέσα στην έρημο των φοιτητικών μας χρόνων, ήταν μια όαση, μια ανακούφιση, ένα θαύμα του Θεού στη ζωή μας.

Υπήρξε φτωχός κι αγάπησε τη φτώχεια. Εγεννήθηκε σ' ένα φτωχό χωριό της Επαρχίας Αποκορώνου, τη Σούρη, κι όμως η φτώχεια όχι μόνον δεν τον ημποδισε, αλλά του έδωσε και φτερά με τα οποία επέταξε στα ύψη της γνώσεως και της Εκκλησίας. Επί της αρχιερατείας του είδε λαμπράς ημέρας η Επισκοπή του. Κηρύγματα, ιεραποστολή, φιλανθρωπία, οικοτροφείον, ταμείον Αρωγής φοιτητών, εξορμήσεις, Σχολή Ιεροκηρύκων, Μουσική, Νυκτερινές Σχολές και η γεραρά της Εκκλησίας Κρήτης Σχολή.

Δεν επιθυμούμε να ελεπταθούμε

στην βιογραφία του, προβάλλωμεν μόνον την ζωή του ως μίαν των σπουδαιότερων μορφών της εποχής μας. Ωστόσο όμως πονεί η ψυχή μας, διότι πολύ γρήγορα και εύκολα λησμονήθηκε αυτή η μορφή. Λυπούμεθα δια την εποχήν μας διότι, ενώ ασχολείται μόνον με επικρίσεις και παραλόγους εν πολλοίς θαυμασμούς, παρέλειψε να τιμήση τον αείμνηστον Επίσκοπον Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη. Θυμόμαστε τότε που επέθανε έγιναν πολλά ψηφίσματα με ωραία και παχυλά λόγια. Αυτό ήταν μόνον. Πού είναι σήμερα ο λαός του να προσευχηθή, να τον θυμηθή; Ω, Θεέ μου, πόσο εύκολα λησμονούμε τους Ευεργέτας μας! Γιατί, Χριστέ μου, οι άνθρωποι αγαπάμε τους άλλους μόνον όταν ζούνε και μας δοθούνε; Εσύ, έκανες πρώτον μέτοχον της Βασιλείας Σου τον ευγνώμονα ληστήν δείχνοντάς μας το ύψος και το μεγαλείον της Ευγνωμοσύνης.

Αείμνηστε Επίσκοπε Αγαθάγγελε Ξηρουχάκη.

Σήμερα, σαν μνημόσυνο χαράσω αυτές τις γραμμές. Πόσο σκέφτομαι τη λησμονιά σου. Έζησες όμως κι εσύ στη ζωή μας και είδες τι σημαίνει άνθρωπος, είδες και επικράθηκες από τις ανθρώπινες αδυναμίες. Στην μνήμη των παιδιών σου, στέκεσαι πάντοτε και στην καρδιά μας υπάρχει μια αιώνια ευγνωμοσύνη για ό,τι πρόσφερες στη φτώχεια μας. Σε συντροφεύει, η θύμησή μας, η χαρά που έδινες κι η αγάπη σου σ' εμάς.

Η χαρά γιατί άφησες δικά σου παιδιά που λαμπρύνανε την Εκκλησία μας κι είναι για σένα δόξα κι αγαθή μνήμη. Δυο λαμπροί Ιεράρχες της Κρήτης, δικά σου πνευματικά παιδιά, που από τα χέρια σου έλαβαν την ιεροσύνην κι αξιώθηκες να τους δεις και αρχιερείς. Το ένα σου παιδί ο εκλεκτός και ένθερμος Επίσκοπος Κισάμου και Σελίνου κ. Ειρηναίος Γαλανάκης που επιτελεί λαμπρόν φιλανθρωπικόν και αναμορφωτικόν έργον στην επαρχίαν του. Το άλλο παιδί σου, ο εξίσου λαμπρός και αφοσιωμένος Επίσκοπος Γορτύνης κ. Τιμόθεος Παπυτοστάκης με εξαιρετικήν δράσιν, φιλανθρωπίαν και Ιεραποστολικόν πνεύμα. Αν όλα τα αγαθά έργα που έχεις κάνει δεν τα έκανες, αυτή και μόνη η προσφορά σου στην Εκκλησία μας είναι αρκετόν για να δοξασθή το όνομά σου και η μνήμη σου. Πέρασαν τρία ολόκληρα χρόνια από τότε που έφυγες από κοντά μας. Δεν πέθανες, ζης αείμνηστε Επίσκοπε Αγαθάγγελε Ξηρουχάκη. Δεν θα λησμονήσωμε τις ευεργεσίες σου. Πολλά χρωστάμε σε σένα προσωπικά, αλλά και η Εκκλησία μας. Ο Θεός ας αναπαύση την ψυχήν σου κι όλες οι ευεργεσίες σου προς εμάς ας γίνουν μια δροσιά κι αιώνια μακαριότητά σου. Και τώρα, εκεί που ευρίσκεσαι, μεσίτευε στον Θεόν να μας ενδυναμώνη, να συνεχίσωμε το έργο σου και να προσφέρωμε κι εμείς στο ταμείον της φτώχειας, της αγάπης και των προβλημάτων της εποχής μας.

Αιωνία η μνήμη σου μακαριστέ Επίσκοπε Αγαθάγγελε Ξηρουχάκη".

**Πενήντα  
χρόνια  
από την  
κοίμησή του**

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ • ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ  
**Ελευθερία Μαυροματάκη**

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΩΝ - ΚΑΡΦΩΜΕΝΑ ΝΥΧΙΑ

Σφακίων 10-12 (ισόγειο) Τηλ.: 58879

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗ**

Βιντεομαθηματα CBT  
Τεστ Δεξιότητων ΑΣΕΠ  
Τεστ Πιστοποίησης Η/Υ } **70€** (ανα μηνια και απεριόριστες ώρες)

ΧΑΝΙΑ:Ελ. Βενιζέλου 61, 2821028567-ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ:2824031257