

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΔΙ΄ ΟΝ ΜΥΚΤΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ

Τὸ ζήτημα τῶν βιβλίων τοῦ «Μαλλιαροῦ» συγγραφῆς Νίκου Καζαντζάκη ἐξακολουθεῖ ν' ἀποσολῆ τὸν Ἑλληνικὸν Ἴθρον, οἷς εἶναι διχασμένος δυστυχῶς καίτοι ὁ Καζαντζάκης εἰς τὰ βιβλία τοῦ μυκτηρίζει τὸν Θεόν.

Δυστυχῶς εὐρεθησαν ἀνθρώποι λεγόμενοι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καὶ ἐμφανιζόμενοι ὡς μορφωμένοι, οἵτινες ἐξεστράτευσαν διὰ τοῦ καλαμοῦ τῶν ἐναντιῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἧτις ἐξητήρουν ἀπὸ τῆν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν τὴν ἀπαγορεύσιν τῆς κυκλοφορίας τῶν ἀντιχριστιανικῶν τούτων βιβλίων ἐν Ἑλλάδι. Οἱ ἀνθρώποι ὅμως οὗτοι εἶναι «Μαλλιαροὶ» καὶ ἦτο ἐπόμενον οἱ «Μαλλιαροὶ» νὰ σπεύσουν εἰς βοήθειαν τοῦ Καζαντζάκη φανατικῶς «Μαλλιαροῦ» καὶ νὰ ἐκστρατεύσουν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἀφοῦ οἱ πλείονες τούτων ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἰσὶν δῆλα δὴ εἶναι ἄθεοι ὡς καὶ ἄλλοτε ἐγράφαμεν. Εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῶν ταύτην οἱ «Μαλλιαροὶ» τολμοῦν νὰ κατηγορήσουν τὴν Ἐκκλησίαν ὡς περιορίζουσαν τὴν ἐλευθερίαν τοῦ πνεύματος διὰ τῆς ἀποφάσεως ταύτης, χωρὶς νὰ λάβουν ὑπ' ὄψιν τὴν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ὕβριν τοῦ Μαλλιαροῦ συγγραφῆς.

Ἰδιαιτέρως ἐκινήθησαν ὑπὲρ τοῦ Καζαντζάκη καὶ αἱ Κρητικαὶ Ὀργανώσεις διότι, οὗτος εἶναι Κρήσιος.

Τὸ διοικητικὸν συμβούλιον τῆς ἐν Ἀθήναις Παγκρητικῆς

φράζει τὴν εὐχὴν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ὅπως πρὸ τῆς λήψεως οἰασοδήποτε ἀποφάσεως διὰ τὰ βιβλία τοῦ Νίκου Καζαντζάκη βάσει τῆς σχετικῆς προτάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς κυκλοφορίας αὐτῶν ληφθῆ φροντίς ὅπως ἡ ἀπόφασίς αὕτη μὴ εἶναι ἀδικος, καὶ προσβλητικὴ τῆς ἐλευθερίας τοῦ πνεύματος.

Τὰ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποσταλέντα εἰς τὸ Πατριαρχεῖον ἔγγραφα τοῦ ζητήματος τῶν Βιβλίων Νίκου Καζαντζάκη, ἀναγνωσθέντα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίαν παρεπέμφθησαν εἰς τὴν Κανονικὴν Ἐπιτροπὴν πρὸς μελέτην καὶ ἀπόφασιν. Δῆλα δὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει ἢ οὐ νὰ λάβῃ καὶ ἰδιαιτέρας ἐκκλησιαστικὰς κυρώσεις ἐναντίον τοῦ συγγραφέως τοῦ μυκτηρίζοντος εἰς τὰ βιβλία τοῦ τὸν Θεόν.

Εἴμεθα περίεργοι νὰ ἴδωμεν τὴν ἀπόφασιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ ἐνὸς τόσοσιν σοβαροῦ ζητήματος, διότι ὁ Πατριάρχης εἰς μίαν συγκέντρωσιν τῶν Ἐποπτῶν Του ἐξεδηλώθη ὑπὲρ τοῦ Καζαντζάκη εἰπὼν τὰ ἑξῆς: «Εἶνε καιρὸς τώρα νὰ καταγίνεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τέτοια ζητήματα σὰν τοῦ Καζαντζάκη, καὶ σὰν τοῦ Αἰτολοσακρνανίας Ἱεροθέου. Τί μᾶς τὰ στέλουν ἡμᾶς αὐτὰ Ἐμεῖς τί