

Καζαντζάκης και Ναζισμός

Δύο γεγονότα μας έδωσαν την αφορμή να γράψωμεν και να παρουσιάσωμεν την αθέατον και σκοτεινήν πλευράν του Ν. Καζαντζάκη που έχει σχέσιν με τον φασισμόν και τον Ναζισμόν που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα το 1940.

Τα δύο αυτά γεγονότα είναι οι εκδηλώσεις που έγιναν και γίνονται δια τον Ν. Καζαντζάκη, από ντόπιους και ξένους φίλους του και η ερχόμενη επέτειος της Μάχης της Κρήτης που θα εορτάσωμεν σε λίγες ημέρες.

Όταν ο Ν. Καζαντζάκης περνούσε την Νιτσεικήν του περίοδο ο Μπενίτο Μουσουλίνι ήταν δι' αυτόν το τέλειον πρότυπον ανδρισμού και άξιος σεβασμού. Τα ίδια αισθήματα είχεν στην καρδιάν και ψυχήν του δια τον Χίτλερ (Ταξιδιωτικά - Χριστιανική 3-10-88) τον οποίον εθαύμαζε και ήταν ταυτόχρονα θερμός οπαδός του και θαυμαστής και οπαδός του παρανοϊκού ψευτοφιλοσόφου Νίτσε ο οποίος υπήρξε ο ιδεολογικός και πνευματικός πατέρας του φασισμού και του Ναζισμού. Ο Ν. Καζαντζάκης δεν ήταν μόνο θαυμαστής, φίλος και οπαδός των φασιστών - Ναζιστών Χίτλερ και Μουσουλίνι που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα το 1940 αλλά και μέγιστος ανθέλληνας και μισέλληνας.

Στις 28-10-27 γράφει από την Μόσχαν στον φίλον του Πρεβελάκη "τι ντροπή να ανήκεις σε μια ράτσα (την Ελληνικήν) ξεπεσμένη, ξεπλυμένη, φελάχα. Πρέπει όλα αυτά να τα νικήσουμε, να ξεφύγουμε, να πολεμήσουμε μέσα μας ότι μας σμίγει με το Ρωμείο αίμα (Ελληνικό αίμα). Γράμμα 41 σελίδα 46. Σε άλλο γράμμα γράφει: "προτιμώ την Γερμανίαν από την Γαλλίαν. Το Παρίσι που θυμίζει Ελλάδα και η Ελλάδα και οι Έλληνες μου είναι μισητοί (γράμμα 76 σελίδα 121). τις 8-8-1934 γράφει από την Αίγινα:

"Με κυριεύει οργή και αηδία για τους Ρωμιούς (Έλληνες). Ποτέ δεν τους μίσησα και δεν τους σιχάθηκα τόσο (γράμμα 204 σελίδα 429).

Ο Ν. Καζαντζάκης δια τους φασίστες και Ναζιστές (Χίτλερ και Μουσουλίνι) είχεν αγάπη και θαυμασμόν και δια την Ελλάδα και τους Έλληνες μίσος και περιφρόνησιν.

Γι' αυτό έλεγε ότι δεν είναι Έλληνας αλλά Κρητικός. Αλλά με τα λόγια του αυτά έλεγε ταυτόχρονα ότι οι Κρητικοί δεν είναι Έλληνες. Γι' αυτό τον προβάλλουν διεθνώς οι Σιωνιστές ανθέλληνες και μισέλληνες που κρύβονται πίσω από το θέμα "αυτονομίας" της Κρήτης το οποίον υποκινούν, σχεδιάζουν και προωθούν προς υλοποίησιν μαζί με τούς αμερικάνους, τούς Δυτικο-ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό ξένες και ντόπιες δημοσιεύσεις στον τύπο προπαγανδίζουν την Σιωνιστικήν ψευδοθεωρίαν ότι οι Κρητικοί δεν είναι Έλληνες. Δυστυχώς στον Ν. Καζαντζάκη συνυπήρξαν το μεγάλο ταλέντο με τον μικρόν άνθρωπον. Στην αθέατον πλευράν του Ν. Καζαντζάκη οι επιτήδιοι επιτηδίως, έκρυσαν και κρύβουν την αλήθειαν που θέλουν να κρύψουν από το λαόν.

Οι Σιωνιστές διεθνώς δεν τιμούν και δεν αγαπούν τον μέγα λογοτέχνην Καζαντζάκην αλλά τιμούν τον μέγα ανθέλληνα και αντίχριστον Καζαντζάκην.