

Το βιβλίο-αναφορά στη ζωή και τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, του Μανόλη Παπαμαστοράκη, παρουσιάζεται σήμερα στην "Ανδρόγεω"

«Μεγάλος δημιουργός»

"Νίκος Καζαντζάκης - Ένας μεγάλος δημιουργός" είναι ο τίτλος του βιβλίου του φιλολόγου και πρώην λυκειάρχη Μανόλη Παπαμαστοράκη, το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα Δευτέρα, στις 7:30 μ.μ., στη δημοτική αίθουσα "Ανδρόγεω". Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Πολιτιστικής Ανατύξεως Ηρακλείου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμό και παρουσίαση των ομιλητών από τον κ. Νίκο Φλεμετάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτιστικής Ανατύξεως, ενώ θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου και του έργου του, από τον κ. Μιχάλη Καβουλάκη, φιλόλογο και πρώην λυκειάρχη.

Παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει επίσης από τον κ. Αντώνη Καρτσόκη, δρα της Νεοελληνικής Φιλολογίας και διευθυντή του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, και την κ. Μαρία Φραγκιαδάκη, φιλόλογο, διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας και πρόεδρο της Ενώσεως Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου.

Θα ακολουθήσει απόδοση επιλεγμένων αποσπασμάτων του βιβλίου, πεζών και ποιητικών, από τη συγγραφέα κ. Ρένα Πετροπούλου.

Η εκδήλωση θα τελειώσει με αναφορά στο βιβλίο από το συγγραφέα κ. Μανόλη Γ. Παπαμαστοράκη. Στο βιβλίο του ο συγγραφέας και φιλόλογος Μανόλης Παπαμαστοράκης, με μαστοριά και δεξιοτεχνία, μας εισάγει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στη ζωή και στο έργο του



μεγάλου Κρητικού Ν. Καζαντζάκη, από την ημέρα που είδε το φως της ζωής μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος αναφωνεί: «Μαζεύω τα σύνεργά μου: Όραση, ακοή, γέψη, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδιασε πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου, στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε». Επίσης με ένα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό παρουσιάζει όλα εκείνα τα πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του και όχι μόνο. Χωρίς να τοποθετείται, ο κ. Παπαμαστοράκης παρουσιάζει σε περίληψη τα νοήματα των έργων του μεγάλου Κρητικού στοχαστή και παράλληλα σε κά-



Ο Μανόλης Παπαμαστοράκης.

νει να νιώθεις διάφορα συναισθήματα, όπως χαρά, οργή, λύπη για ό,τι συνέβη στον Κρητικό ταξιδευτή της ζωής και του πνεύματος.