

δίκτυο

Κονδυλάκης με χιούμορ... Ιστορικό, δημοσιογραφικό και λογοτεχνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο βιβλίο του νεοελληνιστή και πανεπιστημιακού Βασιλείου Φρ. Τωμαδάκη, με τίτλο «Ο Ιωάννης Δ. Κονδυλάκης στην νήσο Τήνο» (Εκδόσεις Ερίνη, Στρατής Γ. Φιλιππίτης). Για τους μελετητές του βίου και του έργου του Κρητικού πεζογράφου, τα στοιχεία του Βασιλείου



Ιωάννης Κονδυλάκης

Φρ. Τωμαδάκη είναι πολύ χρήσιμα, αφού αναφέρεται σε άγνωστες έως τώρα εντυπώσεις του Ιωάννη Κονδυλάκη και τις ανταποκρίσεις του εν είδει επιστολών και τηλεγραφικές από τη νήσο Τήνο, κατά τα έτη της εκεί μεταβάσεώς του. Τα κείμενα αυτά του Κονδυλάκη – αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμά του ο συγγραφέας – μελετητής – καθώς και οι επιστολιμαίες ανταποκρίσεις

του, με εξαίρεση τα τηλεγραφήματά του, είναι κείμενα πνευματώδη και αξιόλογα από λογοτεχνικής, κυρίως, αλλά και από ιστορικής απόψεως. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τωμαδάκη, είναι άγνωστη η μετάβαση και μάλιστα δύο φορές του Ιωάννη Κονδυλάκη στην Τήνο, τον τόπο της καταγωγής της ηρώιδας Μαριώρας στο αστικό μυθιστόρημά του «Οι Άθλιοι των Αθηνών» (1894). Και τις δύο φορές ο Κονδυλάκης πήγε στην Τήνο ως απεσταλμένος της «Εφημερίδος των Αθηνών» της οποίας ήταν συντάκτης. Την πρώτη για να περιγράψει την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (25 Μαρτίου 1893) με σκοπό να περιγράψει τα κατ' αυτήν. Τη δεύτερη για να παρακολουθήσει από κοντά προς ενημέρωση των αναγνωστών της «Εφημερίδος» τα «Τήνια». Επρόκειτο για τριήμερους πανελλήνιους γυμναστικούς αγώνες που ήταν προπαρασκευαστικοί των Ολυμπιακών Αγώνων των Αθηνών του 1896. Τα «Τήνια» ήταν συμπλήρωμα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου για τις 15, 16 και 17 Αυγούστου 1895.

... στη νήσο Τήνο. Τα άγνωστα κείμενα που περιλαμβάνει η έκδοση είναι γραμμένα με πολύ πνεύμα, χάρη και χιούμορ:

«Αμα αποβιθασθείς διευθύνθην προς τον ναόν παρατηρών εις τα καφενεία και τα ξενοδοχεία τα οποία πλαισιούν την πρόκυμαιάν και τα οποία έβριθον κόσμον, επί τη ελπίδι να ίδω κάποιον γνώριμον. Αλλά μόλις επροχώρησα ολίγα βήματα μου έφραξε την οδόν Τήνιος τις κρατών δίσκον:

- Βοήθειά σου η Θεοσκεπάστη.
- Ποια... Τι είναι αυτή η Θεοσκεπάστη, η τόσο φιλόξενη;
- Πιστεύε και μη ερευνά! μου είπε με τόνον προφητικών γέρων τις, εντόπιος με φεσάραν ορθίαν ως φεουδαλικός πύργος».

Στο ίδιο πνεύμα είναι και οι περιγραφές του Ιωάννη Κονδυλάκη για τη διάρκεια της εορτής του Ευαγγελισμού και τα μεθεόρτια. Ενδιαφέρον όμως έχει και το τηλεγράφημα που έστειλε εκείνη την ημέρα στην «Εφημερίδα των Αθηνών». Αναφέρει: «Τήνος 25 Μαρτίου (1893), ώρα 3.30 μ.μ. Η πανίγυρις μετρία. Το πλήθος ανήλθεν εις 10 χιλιάδας, οι δε εισπράξεις εις 30.000 δρχ.! Εγένοντο θαύματα, αλλά περισσότεραι λωποδυσίαι». Η αποστολή του Ιωάννη Κονδυλάκη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις «Τήνια» και συγκεκριμένα για την παραμονή των «Τήνιων» και της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Αυγούστου 1895.

Οι επιστολιμαίες και τηλεγραφικές ανταποκρίσεις του Ιωάννη Δ. Κονδυλάκη από την Τήνο, στην «Εφημερίδα των Αθηνών», καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης του Βασιλείου Φρ. Τωμαδάκη που κλείνει με πολύ χρήσιμο λεξιλόγιο