

Από τό Γραφείο τοῦ κ. Δημάρχου ἀνακοινώνονται τά παρακάτω:

Στήν Ἐφημερίδα "ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" δημοσιεύθηκε στίς 17.3.83 ἄρθρο μέ τόν τίτλο : "Ἡ Κατάργηση τοῦ Τελωνείου Χανίων" στό ὅποιο, ὁ Δήμαρχος κ. Γ. Κατσανεβάνης, μιλώντας σέ συζήτηση στόν τοπικό Ραδιοφωνο, φέρεται "νά ἀνακοινώνει ὅτι ζήτησε ἀπό τό ἀρμόδιο Ἰπουργεῖο νά καταργηθεῖ τό Τελωνεῖο Χανίων"

Τό σωστό εἶναι ὅτι ὄχι μόνο στήν ἐκπομπή πού ἀναφέρεται ἡ ἔφημερίδα ἀλλά καί στίς προεκλογικές ὁμιλίες του καί σέ ἄλλες ἐνημερώσεις του πρὸς φορεῖς τῶν Χανίων καί μέ ἀναφορά στό ἀρμόδιο Ἰπουργεῖο ὁ κ. Δήμαρχος ζητᾷ τήν παραχώρηση τοῦ κτιρίου τοῦ Τελωνείου γιά χρήση ἀπό τό Δῆμο μέ σκοπό τή μετατροπή του σέ αἴθουσα θεάτρου γιά τίς πολιτιστικές ἀνάγκες τῆς πόλης. Ἄλλωστε δέν κάνομε τίποτε περισσότερο ἀπό τό νά υἱοθετοῦμε τήν πρόταση πού ὑπάρχει στή χωροταξική μελέτη τοῦ σημερινοῦ Ἰπουργοῦ κ. Τρίτση. Ἐνημερώνοντας μάλιστα σχετικά μ' αὐτό τό Δημοτικό Συμβούλιο, σέ πρόσφατη συνεδρίασή του ὁ κ. Δήμαρχος πρόσθεσε ὅτι ὁ Δῆμος προσφέρεται νά βοηθήσει γιά τήν μεταστέγαση τῶν Ἰπηρεσιῶν τοῦ Τελωνείου ὥσπου νά ἐσωματωθεῖ αὐτό στό Τελωνεῖο Σούδας, ὅπου καί εἶναι ἡ θέση του. Γιατί τό φυσικό ἔμπορικό λιμάνι τῆς πόλης εἶναι ἡ Σούδα, τά Χανιά δέν εἶναι κἄν ἔμπορικό λιμάνι, καί δέν εἶναι νοητό σέ ἀπόσταση λιγότερη ἀπό δέκα χιλιομέτρα νά ὑπάρχου δύο Τελωνεῖα μέ τό ἴδιο ἀντικείμενο καί γιά τόν ἴδιο χῶρο. Καί μάλιστα ὅταν ἡ πόλη μας ἔχει μεγάλη ἀνάγκη ἀπό αἴθουσες γιά πολιτιστικές δραστηριότητες.

Αὕτη εἶναι ἡ θέση τοῦ κ. Δημάρχου καί τοῦ Δ. Συμβουλίου, ἀπλή, καθαρή καί διακηρυγμένη δημόσια καί πρὸς τίς Ἀρχές. Ἐχομε λοιπόν κἄθε δικαίωμα νά ὑποθέσομε ὅτι τό ἄρθρο πού ἀναφερόμαστε στοχεύει ὀκωσδήποτε ἐκτός ἀπὸ τά πραγματικά συμφέροντα καί ἀνάγκες τῶν Χανιωτῶν. Ἐπί πλέον θεωροῦμε ἀβάσιμα καί ἀδικοιολόγητα τά ὅσα στό ἴδιο ἄρθρο γράφονται γιά τήν ὑπέλληλο τῆς Νομαρχίας, ἡ ὁποία καμμιά ἀποψη δέν ἐξέφρασε ἀλλά ἀπλά ὑπεστήριξε τήν ἀνάγκη ἐξυπηρέτησης τῶν πολιτιστικῶν δραστηριοτήτων τοῦ Δήμου, πράγμα πού ἐκφράζει καί πολιτικήν τῆς Κυβέρνησης.

Ὁ Δῆμος εἶναι ἐκφραστής τῆς θέλησης καί τῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ τῆς πόλης μας καί ἔχει πρὸς νά φροντίζει γιά τήν ικανοποίησή τους. Αὐτό κάνει καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση καί θεωρεῖ ὅτι κάνει σωστά. Καί στήν προσπάθειά του αὕτη ζητᾷ τήν συμπαράσταση καί τήν βοήθεια ὄλων τῶν Χανιωτῶν.

Ἐκ τῆς Ἰπηρεσίας Καθαριότητος τοῦ Δήμου ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Δευτῆ θά γίνει κανονική ἡ περισυλλογή τῶν ἀπορριμμάτων.