

X.N. 7/10/99

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι Χανιώτες θα τιμήσουν τα εγκαίνια της Συναγωγής

Κύριε διευθυντά,
Μόνο τιμή ανήκει στο Δήμο και ειδικά στο Δήμαρχο Χανίων, που συνέβαλλαν από την αρχή για την αναστήλωση της Συναγωγής στην Παλιά Πόλη και που μετέχουν στα εγκαίνια της Κυριακής 10/10. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για το Νομάρχη Χανίων. Δυστυχώς με την καταγγελτική επιστολή του προς το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ) - που σήμερα δημοσιεύθηκε στον τοπικό Τύπο - προκάλεσε οδυνηρή έκπληξη σε όλους μας (εκτός ίσως από τους "Σφακιανούς παπάδες" και τον γνωστό εθναμύντορα κ. Δοξάκη).

Αναπτύσσει στην επιστολή του την επικίνδυνη θεωρία του "εύλογου αριθμού" πιστών κάποιας θρησκείας για να τους αναγνωρίζεται η ελευθερία της θρησκευτικής έκφρασης. Κι επειδή αυτός ο "εύλογος αριθμός" Εβραίων στο θρήσκευμα κατά τη γνώμη του, δεν υπάρχει στα Χανιά, καλεί τελεσιγραφικά το ΚΙΣ να μην εγκαινιάσει τη Συναγωγή ως λατρευτικό χώρο της θρησκείας τους, αλλά μόνο ως ένα σημαντικό αναστηλωμένο μνημείο της πόλης μας!

Ποιός είναι όμως, αυτός ο "εύλογος αριθμός"; 50 ή 100 πολίτες; το 1/5 ή το 1/10 του πληθυσμού; Ωστε το δικαίωμα στη θρησκεία, (ίσως και τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα), θα παρέχεται μονάχα όταν ο αριθμός των πιστών είναι "εύλογος";

Στις 10 Δεκεμβρίου του 1948, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την "Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων", που δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη και που στο άρθρο 18 με τίτλο "Η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της

θρησκείας" αναφέρει επί λέξει: "Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών".

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να αναγνωρίζονται ούτε να εξασφαλίζονται μονάχα στους "εύλογους αριθμούς", αλλά - και κυρίως - στους "ελάχιστους αριθμούς" ακόμη κι αν αφορούν σε μία μόνο ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι κατανοητός, ο γελοίος φόβος των "Σφακιανών παπάδων" και του κ. Δοξάκη ότι μόλις εγκαινιασθεί η Συναγωγή θα πλημμυρίσουν τα Χανιά από ... εβραίους πράκτορες, που θα εγκατασταθούν στην πόλη μας για να αλλοιώσουν την εθνική μας φυσιογνωμία και τελικώς να... προσαρτήσουν την Κρήτη στο Ισραήλ!.. Αυτό που δεν είναι κατανοητό όμως, είναι να διατυπώνει παρόμοιους φόβους (έστω ελαφρά κεκαλυμμένα) ο κ. Νομάρχης.

Επί πλέον, αφού η επιστολή του είναι απάντηση στην πρόσκληση για τα εγκαίνια που του έστειλε το ΚΙΣ, θα διάβασε εκεί ότι ο Δήμος Χανίων μετέχει σ' αυτές τις τελετές. Και ως γνωστόν η Συναγωγή βρίσκεται στην Παλιά Πόλη, δηλαδή στα διοικητικά όρια του Δήμου, μόνον αρμόδιου να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να συνδράμει ή όχι, την προσπάθεια αναστήλωσης και επαναλειτουργίας της Συναγωγής (που ας σημειωθεί, σπάνια θα

λειτουργεί ως λατρευτικός χώρος και το περισσότερο θα φιλοξενεί εκδηλώσεις πολιτισμού της πόλης μας).

Μήπως ο κ. Νομάρχης εγκალεί για "εθνικοθρησκευτική" παρεκτροπή το Δήμο Χανίων; Κι από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα;

Ας αφήσει επιτέλους αυτό το εθνοσωτήριο έργο στα άξια χέρια των "Σφακιανών παπάδων" του κ. Δοξάκη και της παρέας του, ή έστω στον κ. Χριστόδουλο.

Πιστεύω κ. Νομάρχη, ότι χρέος δικό σας, καθώς και ενός δημοκρατικού και σύγχρονου Νομαρχιακού Συμβουλίου, είναι να ενισχύει κι όχι να δυναμιτίζει προσπάθειες για να γίνει η μικρή μας κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο ανεκτική, δηλαδή πιο ανθρώπινη.

Την Κυριακή λοιπόν, θα είμαστε πάρα πολλοί Χανιώτες στα εγκαίνια της Συναγωγής: Για να συγχαρούμε όσους μόχθησαν για να μας παραδώσουν αυτό το έργο, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους συμπολίτες μας Εβραίους - τραγικά θύματα του ναζιστικού ολοκαυτώματος, για να συγκινηθούμε κι εμείς από την επαναλειτουργία αυτού του λατρευτικού χώρου, αλλά και για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του "ελάχιστου αριθμού" στην όποια θρησκεία του. Ακόμη όμως, θα είμαστε εκεί και για να περιφρουρήσουμε την τελετή από ανεγκέφαλους πατριδοθρησκοκάπηλους, που ίσως παρασυρθούν από τα σκοταδιστικά, μισαλλόδοξα κηρύγματα των ολίγων ευτυχώς, γνωστών και μη εξαιρετέων υπερασπιστών της εθνικής και θρησκευτικής μας "καθαρότητας".

Μανώλης Γραζής
Πολιτικός Μηχανικός